

50 UUR IN DE BRABANTSE KEMPEN



Of je nu bier drinkt in een eeuwenoude abdij, op de koffie gaat bij Den Bockenreyder of de sterren van de hemel eet in een treinwagon, de Nederlandse provincie Noord-Brabant doet haar naam als gastvrije regio alle eer aan. Te voet of met de fiets hoeft je bovendien geen borrel af te slaan.

TINEKE ZWIJGERS



MISPELEINSCHE HEIDE

Hippe charme en ouderwetse gastvrijheid

**ZATERDAG 11 UUR****Trappist en textiel**

De oude industriestad Tilburg verhipt in rap tempo en dat merken we meteen als we Pig & Bye binnen stappen. In de kamer-en-suite van een oud herenhuis stalen jonge mannen met baarden hemels geurende broden uit en wordt naast ons een indrukwekkend broodje varkensbuis met hotsauce geserveerd. Alles zelfgemaakt door Brit Luc Martin, die voor de liefde naar Tilburg verhuisde. Wij houden het bij koffie en fietsen de stad uit naar de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. Dit is een van de twee Nederlandse producenten van trappistenbier. We volgen de blauwe La Trappe fietsroute (er zijn er vier), die ons over een lengte van 39 km langs bijna twintig adressen voert waar we een glas trappist kunnen bestellen. We genieten van de bosrijke natuur en drinken ons eerste glas nadat we een kijkje hebben genomen in de brouwerij. Daar maken cisterciënzer monniken als sinds 1884 zes varianten trappist. Lekker met een stukje abdijkaas van het huis. Terug in de stad springen we even binnen bij het Textielmuseum. De collectie bevat een fijne mix van oud en nieuw; de Wollendekenfabriek houdt de historie van Tilburg als textielstad levend en in tijdelijke exposities staan Dutch Design en het werk van internationale kunstenaars centraal.

ZATERDAG 19 UUR**Koken en wagon**

Vanavond verkennen we de Spoorzone naast het treinstation. De oude loods, waar tot acht jaar terug treinwagons en locomotieven gebouwd werden, vormen nu een populaire hang-out met een lekker ruig randje. Je kunt er skaten, dansen en vooral goed eten en drinken. Zoals in de Houtloods, waar we een plekje krijgen aan de keukensbar. «We bouwen de maaltijd op in kleine gerechtes met vier smaken: fris, kruidig, rijk en zoet, vertelt eigenaar Sander Overweg. Het is interessant om de koks op de vingers te kijken terwijl ze om oorbaar hun werk doen. Zelfs vragen stellen mag! We zijn onder de indruk van het resultaat: mooie en subtiele makende gerechten waar in schijnbaar moeiteloos rekening is gehouden met onze wensen. Voor de laatste gang, koffie met frambozen cheesecake, verkassen we naar de naastgelegen eetbar de Wagon. In dit Belgische treinstel uit 1930 eten gasten in een coupé of nemen ze plaats aan de bar van de restauratiewagen. De sfeer is zo authentiek dat je verbaasd bent dat je uit het raam niet het landschap voorbij ziet razen, maar uitkijkt op langshlenderend uitgaanspubliek.

ZONDAG 11 UUR**Landelijk genoeg**

De zon schijnt en we stappen op de fiets om de Brabantse Kempen onder Tilburg te verkennen met de Landgoederenroute. De bijbehorende app attendeert ons op mooie en lekkere stopplekjes. Aan dat laatste is in de meest Bourgondische provincie van Nederland uiteraard geen gebrek. We genieten van het afwisselende landschap van bos, heide, venetjes en oude boerderijen met gekleurde luiken. Dan slaan we even af naar de Biertuin, net over de grens bij Poppel. Bij een foodtruck in een gezellige tuin kunnen we terecht voor tosti's, warme hapjes en Kempische streekbieren. Na een portie La Trappe quadrupel bitterballen en een glas Ravelse blonde van de Lustige Brouwers van Weelde kunnen we weer linkwat kilometers aan. De fietsroute voert ons over rustige landwegen, smalle fietspaden en langs gemeedelijke dorpjes. «Het leven is goed in m'n Brabantse land» zong de band Oh Sixteen Oh Seven veertig jaar geleden en dat deuntje dringt zich vanzelf op tijdens deze tocht. «De bossen, de vennen, de purperen heide. Een dorpie dat past in je hand. De Peel en de Kempen en de Meierij. M'n heerlijk Brabantse land.»

MAANDAG 10 UUR**Bokken en torens**

Het ging er in de Kempen niet altijd zo goedmoedelijk aan toe. Dat valt af te lezen aan de verhalen over de Bokkenrijders, die in de 18de eeuw de zuidelijke Nederlanden onveilig maakten. Ze overvielen reizigers, staken boerderijen in brand en ontvoerden vrouwen. Naar deze roversbende is de diep in de bossen van Landgoed de Utrecht gelegen Herberg in den Bockenreyder genoemd. Het contrast tussen de wrede rovers en deze goedmoedelijke oase is groot. Naast een oude wettse waterput staat een laag rietgedekt huisje waar nog 'het als vruger' zand op de vloer wordt gestrooid en op frisse dagen een lekker haardvuur brandt. Voor we ons bij de haard gaan warmen, trekken we het bos in voor een wandeling door het beekdal van de Reusel. We wagen ons ver weg van Nederland op het drassige en soms overwoekerde pad langs het slingerende en vertakkende riviertje. Maar wat is het hier prachtig! We komen het bos weer uit bij de vennen van de Mispeleinsche Heide. Dit natuurreservaat is een paradijs voor vogels. Vanaf de 24 meter hoge uitkijktoren hebben we mooi zicht op zilverreigers, ganzen, zwanen en tal van kleinere soorten. Terug in de herberg zien we de glazen bier al op de bar staan en schuiven we aan bij de haard voor een lunch. De kaart is geschreven in de strektaal, dus

laten we ons verrassen met 'un boer ebördje mee krintemik, sneeke achterot, roggebrödd mee beleg en gröote boterhamme mee toef aog'. Naast ons zit een man die als kind emigreerde naar Australië, maar geregeld terugkeert naar zijn Brabantse Land en dit gevoelig kroegje. «Ik voel me hier helemaal thuis», glundert hij van achter zijn glas La Trappe quadrupel. Dat treft, hij mag hier net zo lang blijven als hij wil. Want Herberg in den Bockenreyder is dagelijks open 'tot de kastein gaastaoep'.



ABDIJ OLV VAN KONINGSHOEVEN

**HERBERG IN DEN BOCKENREYDER****TEXTIELMUSEUM TILBURG**

Rob's Koppenberg, BV

Praktisch

ERHEEN: de afstand Brussel-Tilburg bedraagt 120 km. Je parkeert er prima in de centrale parkeergarage Knechtel (€ 8 per 24 uur, Gasthuisring 60). Buiten Tilburg parkeer je bijna overal gratis.

LOGEREN

• **De Burgerij:** gastvrije plek met hip restaurant, ruime kamers, delicatessenwinkelje en lekker ontbijt. Hartje Tilburg. Vanaf € 80, B&B voor twee personen (www.deburgerij.nl).

• **Sebastiaanshoeve:** landelijk gelegen B&B met drie ruime en gezellige kamers, woonkeuken en terras in de tuin. Zeer uitgebreid ontbijt. € 92,50, B&B voor twee personen (www.sebastiaanshoeve.com).

MEER INFO: www.visitbrabant.com (toeristische informatie); www.tipdebrabantse-kempen.nl (wandelen en fietsen); www.fietsroutelatrappe.nl (fietsroutes); houtloods.com en eetbarde wagon.com (restaurants); www.indenbockenreyder.nl (kroegje).