

IN HET SPOOR VAN THOR HEYERDAHL

OVERNACHTEN OP DE MINI-KON-TIKI

Tekst Tineke Zwijgers Foto's Dorien Koppenberg

Koken in een met olielampen verlichte houten blokhut. Slapen als een vorst in ruime bedden. Eindeloos uitkijken over de Friese weilanden. En varen natuurlijk. In de kano of met het vlot, alsof je Thor Heyerdahl zelf bent. De Mini-Kon-Tiki was de jeugdroom van Willem Feijten, die hij nu deelt met zijn gasten op Het kleine Paradijs in Easterein.

Als een oase van bomen en hagen streekt Het kleine Paradijs uit boven het Friese weideland. Als we tussen de bomen door het terrein op wandelen, wacht ons de ene na de andere verrassing. Boomhutten met glas-in-loodramen, een Mongoolse yurt, een tipi en een op schaal nagebouwd kerkje. Uit het toilegebouw komt een meisje met een handdoek over haar schouder. We zijn hier op een camping, maar zonder de gebruikelijke campinggeluiden. We horen wel vogels, maar ervaren vooral stilte. Een echte oase dus. En aan de rand van deze luthof wacht aan de waterkant onze bestemming voor vandaag: een houten vlot met een romantische blokhut en panoramisch uitzicht.

RODE OORTJES

Willem Feijten, die de minicamping samen met zijn vrouw Jacqueline runt, doet de praktische zaken van ons vlotverblijf uit de doeken en gaat dan even zitten voor zijn eigen verhaal. Hoe hij als

DOEN!

Tineke Zwijgers (journalist) en Dorien Koppenberg (fotograaf) maken reisreportages en reisgidsen. Ook hebben ze een wandelsite: www.wandelingen.info.



jongen in Maarssen zijn eerste vlot bouwde, dat direct zonk omdat het hout te nat was. Hoe hij met rode oortjes las over de expeditie van Thor Heyerdahl (zie kader) en hoe hij hier in Friesland zijn eigen Kon-Tiki bouwde. Let wel: met 'mini' ervoor, het Friese vlot is half zo lang als de originele Kon-Tiki. De hut zit ingenieus in elkaar. Zo zijn de bedden overdag gestapeld, en schuif je het onderste bed eenvoudig schuin omhoog tot er een tweepersoonsbed staat. Met een kop koffie nestelen we ons op het dek en genieten we van het uitzicht over het Friese land. Het waait vandaag te hard om met het vlot naar een andere ligplek te bomen, maar met de Canadese kano peddelen we een mooi rondje door de omgeving.

NOFLIK EASTEREIN

Na een 'eenvoudige doch voedzame' vlotmaaltijd maken we dwars door de weilanden een ommetje naar Easterein. Een schilderachtig dorp op twee kilometer van Het kleine Paradijs, dat we over een >>>



smal pad en witte boogbruggetjes bereiken. Met de sfeervolle dorpskroeg Noflik, waar we enkele andere campinggasten op het terras zien. God mag dan verdwenen zijn uit het nabijgelegen Jorwerd, in Easterein huist Hij nog altijd in een prachtig omgrachte dorpskerk met kerkhof. De wind is gaan liggen en bij terugkomst op de Kon-Tiki glijden we nog een half uurtje met de kano over het water. Alleen de vogels laten zich horen, verder overheerst een diepe stilte. Dan steken we de olielampen aan, pakken een boek en lezen tot het bedtijd is. *De Kon-Tiki expeditie, 8000 km per vlot over de Grote Oceaan* natuurlijk. Om lekker bij weg te dromen.

PRAKTISCH

Logeren op vlot de Mini-Kon-Tiki is mogelijk vanaf € 80. Naast de boomhutten, yurt, tipi en het vlot kun je schrijvershuisje annex retracehut 'Her Heilige Huisje' huren (met houtkachel). Het kleine Paradijs organiseert ook schrijfcursussen en kleinschalige evenementen, zoals *Ssattt... Varen, Verhalen en Vuur* (28 oktober – Nacht van de Nacht) en *Midst of Winter* (7 januari 2018). www.hetkleineparadijs.nl.

DE ECHTE KON-TIKI

In 1947 voer de Noorse antropoloog Thor Heyerdahl in 101 dagen per vlot van Peru naar Polynesië. Met deze expeditie wilde hij aantonen dat de mens zich al ver voor de tijd van Columbus vanuit Zuid-Amerika had kunnen vestigen in dit gebied. Het vlot was gebouwd met materialen en technieken uit die tijd, maar Heyerdahl had wel moderne navigatieapparatuur bij zich. De reis eindigde met een schipbreuk op een rif bij Rarotia, dat nu bij Frans-Polynesië hoort. De bemanning overleefde de reis. Missie geslaagd, vlot gehavend.

