

KANAALVAREN IN BRETAGNE

tekst Tineke Zwijgers Foto's Dorien Koppenberg

Bretagne staat bekend om zijn ruige en romantische kust, met hoge golven en eilandjes in het zicht. Maar je kunt er ook genieten van kalme waterwegen door het binnenland. Zoals het Ille-en-Rancekanaal met zijn vele sluisjes, dat uitmondt in de Rance die weer langs enkele van de mooiste steden van de regio voert: Dinan, Dinard en Saint-Malo.

Alsof we langs een trap naar boven kijken. We staan op een brug over het Canal d'Ille-et-Rance en zien hoe het water over een afstand van iets meer dan 2 kilometer maar liefst 27 meter valt. Dat gebeurt via elf sluiszen. Een technisch hoogstandje, waarvoor Napoleon Bonaparte in 1804 de opdracht gaf. We dalen af naar kanaalniveau en wandelen naar de eerste sluis. Daar is net een schipper aan het schutten. Puffend draait hij aan de lier. De sluiszen worden nog altijd met de hand bediend en dit is vandaag niet zijn eerste. We eten een broodje op een bankje en genieten van de landelijke sfeer. Bij de sluiszen staan historische sluiswachterswoningen, vaak met een fleurig tuintje en nu doorgaans bewoond door particulieren. In de woning bij de vierde sluis treffen we het kleine museum Maison du Canal d'Ille et Rance. Vroeger was het kanaal belangrijk voor de beroepsvaart en konden de schippers zo de route afsnijden tussen de Atlantische Oceaan en het Kanaal. Tegenwoordig varen er alleen nog plezierboten. Het kanaal is niet alleen populair bij opvarenden. Op het pad langs het water wordt gewandeld, gefietst, gepicknickt en vanaf bankjes bij de sluiszen dragen de 'beste' stuurlui aan wal hun kennis over aan de schutters in de sluiszen.

VISBLIKJES EN VAKWERK

Langs het water zakken we af richting de zee en maken een stop in Dinan. Het kanaal is inmiddels de rivier de Rance geworden en het is indrukwekkend om te zien hoe deze rivier de rotsen in de loop



Rivier de Rance in Dinan

der tijd heeft uitgesleten. Het welvarende handelstadje breidde zich noodgedwongen uit langs de rotswanden. Vanaf de 15de-eeuwse boogbrug klimmen we naar boven door fotogenieke kasseienstraatjes met vakwerkhuisen en kleurige uithangborden. We kopen een leuk blikje met sardines, drinken een café au lait op een terras, genieten van het panoramische uit-

zicht over de rivier en dalen weer af naar waterniveau. Nog even flaneren over het jaagpad en dan stappen we op de boot die ons naar de monding van de Rance brengt. Een leuk tochtje door het steeds wijder wordend estuarium met zijn groene oevers. Pas als we de zee naderen, zien we weer stadse bebouwing: de statige koopmanshuizen van Saint-Malo.

>>>

Sluis in het Canal d'Ille-et-Rance



Vakwerkhuis in Dinan



DOEN!

Tineke Zwijgers (journalist) en Dorien Koppenberg (fotograaf) maken reisreportages en reisdagen. Ook hebben ze een wandelstijl: www.wandelingen.info.

>>> **FRANS OF ENGELS?**

Waar de Rance uitmondt in het Kanaal staren twee tegenpolen elkaar over het water aan: de voormalige piratenstad Saint-Malo en het elegante Dinard. Saint-Malo is ommuurd en oogt wat streng vanwege de hoge grijze huizen die keurig in het gelid staan, met hun daken net boven de muren uit. Het is een toeristische trekpleister, waar je alles te weten kunt komen over piraten, ontdekkingsreizigers en vissers. Want die maakten Saint-Malo ooit welvarend. Met een knus veerbootje steken we over naar Dinard, dat de sfeer ademt van de 19de eeuw. Britse aristocraten ontdekten het zachte klimaat en de fantastische lichtinval en lieten er tijdens de belle époque mooie villa's bouwen. Er staan er nog ruim 400 en tijdens een wandeling langs zee kunnen we er een aantal bewonderen. Ze ogen met hun vele uitbouwen en versieringen vaak wat buitenissig en enkele ervan hebben, jaloersmakend, een eigen rotstrap naar het water. Echt Dinard: een badplaats om bij weg te dromen.



Villa's in Dinard



WATERRIJK LOGEREN

Ook als Je niet zelf gaat varen op het Canal d'Ille-et-Rance, kun Je er op een boot slapen. Tussen de sluzen in Hédé Bazouges vind Je de knusse houseboats Les Toues Cabanées. En in Trévérens ligt de blauw geschilderde en comfortabele houseboat Aurora (www.bookahouseboat.com). Op www.homeaway.ca vind Je een ruime keuze aan kamers, studio's en appartementen direct aan zee in Dinard.



HET ECHE BRETAGNE

Een kleurrijke reis langs de Bretonse kust

Tineke Zwijgers & Dorien Koppenberg

PRAKTISCH

De elf sluzen bevinden zich tussen de weg D795 (Hédé Bazouges-Combourg) en de D287 (La Guénaudière-La Tréhonais) in het oosten van Bretagne. In Maison du Canal d'Ille et Rance vind je een expositie over het kanaal en de sluzen (www.maisonducanal.free.fr). Zelf varen door de kanalen van Bretagne? Huur je eigen boot: www.leboat.nl. Meer informatie over de veerboot tussen Dinan en Dinard/Saint-Malo: www.compagniecorsaire.com.

AANBIEDING VOOR VLOT-LEZERS

Ook zln in een reis naar Bretagne? Tineke en Dorien publiceerden dit jaar de reisgids *Het echte Bretagne*. Een kleurrijke reis langs de Bretonse kust, met uitstapjes landinwaarts, routes en veel foto's. Voor lezers van VLOT kost de gids tot eind januari 2017 slechts € 17,50 (normaal € 19,95). Onder de bestellers verloten we bovendien drie foto's uit de reisgids op formaat 20x30. Ga voor je bestelling naar www.hetechtebretagne.nl en vermeld op het bestelformulier dat je lezer van VLOT bent.