

# 'VA BENE VAPORETTO' EILANDHOPPEN IN VENETIË

Meer dan 120 eilanden liggen in de Lagune van Venetië en het is eeuwig zonde als je tijdens een stedentrip slechts die ene wereldberoemde stad bekijkt. Stap in de vaporetto en ga een dagje eilandhoppen. Van het oogverblindende Burano via het groene Torcello naar dodeneiland San Michele.

Foto: Tineke Zwijsen Foto: Dorien Koppenberg

'San Michele, Murano, Burano, Torcelooooo', roept de bootman als hij het helk van zijn vaporetto openschrijft. Er volgen nog wat namen, die we niet verstaan, maar dit is de lijn LN (Laguna Noord) die we moeten hebben. We schuiflen aan boord en poseren ons bij de ingang voor een onbeperkt uitzicht. Hoe leuk kan openbaar vervoer zijn? In Venetië lijkt het in elk geval bijna op een roosvaart. Hier rijden geen bussen en taxis, maar vindt alle vervoer plaats over water. Terwijl we de groenblauwe lagune oversteken, passeren de postboot ons. Ook pakjes worden per boot bezorgd. We stappen af op Murano, dat met zijn baloksteentjes panden en schoorstenen van een afstandje oogt als een fabriek. Hier wonen en werken al sinds de 13e eeuw de blazers van het beroemde Venetiaanse glas. De productie werd desjds vanwege brandgevaar verplaatst van hoofdeiland Venetië. Als we aan het eind van de kade linksaf slaan en langs een smal kanaal met boogbruggetjes richting Murano's Canal Grande slenteren, snappen we waarom Murano 'Klein Venetië' wordt genoemd. Het is wat sjofeler, maar even kleurrijk als de grote broer en beslist rustiger.

## FELGEKLEURD EN MIERZOET

Onze volgende stop woede Burano. We raken direct verblind door de felle kleuren van de huizen. En dat is ook de bedoeling. De vissers schilderden hun huizen traditioneel zo helder mogelijk, zodat zij ook in dichte mist makkelijk thuis konden komen. Met een beetje geluk zaten hun vrouwtjes dan voor de deur te kanklossen, want daar staan zij weer om bekend. Sinds het op 8 kilometer afstand gelegen eiland Venetië een van de drukste bezochte bestemmingen ter wereld is, wordt het voor de bewoners van Burano lastig om hun tradities in ere te houden. In de lokale kannenwinkels verkopen ze ook borduurwerk uit Hongkong. Maar even goed genieten wij met volle teugen van de felgekleurde huizen, die zo mooi weerspiegelen in de smalle kanalen. Voor de deur liggen bootjes, over het water zijn bruggetjes gebouwd en aan het eind van de straatjes glinstert de zee. Pasta en venie vis eten op een terras is een feestje en als toetje kopen we een zakje van de eiland-specialiteit *bololi*, mierzoete koekjes met een lichte anijsmaak. Durf snoepen we van op de vaporetto naar het volgende eiland Torcello.

>>>

## DOEN!

Tineke Zwijsen (journalist) en Dorien Koppenberg (fotograaf) maken reisreportages en reisgidsen. Ook hebben ze een wandelsite: [www.wandelingen.info](http://www.wandelingen.info).





## KIPPENVEL

Op het groene en aan de randen moerassige Torcello wonen slechts zo'n twintig mensen, die in het zomenseizoen gezelschap krijgen van het personeel van de restaurants. Hier komen vooral Italianen in het weekend, vandaag zelfs een gezelschap voor een bruiloft. We maken een aangenaam ommetje en luisteren in de desopening van de eilandbasiliek Santa Maria dell'Assunta naar de zangers die tijdens de trouwdienst het Ave Maria gaan brengen. Kippenvel! We beklimmen de kerkoren en kijken nogmaals naar Burano, Murano en tal van oorbekende en soms onbewoonde eilanden. In de verte glinsterten de koepels van de Venetiaanse godshuizen in de middagzon. Op de terugvaart stappen we nog eenmaal af, in het gezelschap van enkele in het zwart geklede vrouwen. Zij gaan hun geliefden uren op San Michele, waar het overbevolkte Venetië zijn doden begraaft. Wij zoeken het graf van componist Igor Stravinsky, maar vinden het niet. Die avond valt en voor we op zoek gaan naar een terras stappen we nog eenmaal op de vaporetto voor een tochtje op het Canal Grande. Uitkijkend op palazzetti, historische hotels en kerken voelen we ons figuurant in films als *Bridget's Baby*, *Don't Look Now* en *D�chirò in Venedig*. Het is hier betoverend.



Natasja Bertoldi woon in Venetië en blogt over haar favoriete plekken. We ontmoeten haar op Zattere, een kade op het eiland Dorsoduro waar het aan het eind van de middag goed flaneren, borrelen en ijs eten is en waar je nooit verloren gaat op de (cruise)schepen in het Giudecca-kanaal.



Om de boot, Luigi Rio San Trovaso, wijst Natasja op de gelijknamige sloopbaan, waar al oude en goud geschilderde gondels worden gesloopt en gerepareerd. 'Ik vind het mooi om te zien hoe toegewijd ze hier aan het werk zijn. De gondellasser is een ambacht, maar weg ook als kunst.' Schijn te-

gisteren waren we wijze met verrassend lekkere hapjes bij Cantine già Schiavi, een piepklein zaakje waar het dragen is aan de rug. De kadenauw tegenover de ingang fungeert als terras. Lekker hangen met je buren en kijken naar het rode arreldicht: La Dolce Vita.

## PRAKTISCH

Een stedentrip naar Venetië boek je eenvoudig met TravelBind ([www.travelbind.com](http://www.travelbind.com)). Ter plaatse op zoek naar niet-platgetrokken paden? Laat je inspireren door een jonge local: [www.spoedelybylocals.com](http://www.spoedelybylocals.com). En wil je Venetië ook te voet verkennen (maar niet onder de voet gelopen worden): vier wandelroutes door 'het andere Venetië' vind je op [www.wandelingen.info](http://www.wandelingen.info).

