

INDIAN SUMMER IN DE GROOTSTE STAD VAN CANADA



Is het de multiculti cuisine, de ooit hoogste toren ter wereld of de natuur in en rond Toronto? De grootste stad van Canada is een populaire bestemming voor een citytrip aan het worden. Met als extra herfstattractie de Indian Summer: betoverend verkleurende boombladeren.

TINEKE ZWIJGERS

De vlamme
pracht van
TORONTO

LEESVERDER 82 EN 83

WANDELEN

Zes tips voor
het najaar



LEES 84 EN 85

BASILICATA

Onthaasten in
Zuid-Italië

LEES 86 EN 87

AMSTERDAM

eert Marilyn
Monroe

LEES 92



Foto EPA

vervolg 81



In hoog tempo is Toronto uit de schaduw getreden van Montréal en Vancouver, die andere grootsteden van Canada. Overal worden verwaarloosde buurten opgewaardeerd tot hippe buurten. Zo werd vorig jaar de Queens Quay op de oever van het Ontariomeer heropend als een voetgangers- en fietserszone. Geen wonder dat de New York Times deze multiculturele hotspot opnam in zijn lijst van dé toeristische bestemmingen van 2016.

IDEAAL VOOR EEN NAJAARSTRIP



Toronto

Canada's multiculturele hotspot

De meeste toeristen beklamen voor een paanoorisch uitzicht. Wij klaren 'om de CN Tower echter boodrecht naar beneden. En wel hierom: het platform op 350 meter hoogte heeft een deviel glan op bodem vanwaar het recht in het Rogers Centre kijkt, het stadion van de Toronto Blue Jays. Het hoofdalbum speelt vandaag in de Major League tegen de Boston Red Sox, een belangrijke wedstrijd als we de man naar ons mogen groeten. We vallen in het eind van de match en zien kort daarna een blauw lint van Blue Jays supporters in clubkleur richting metrostation marcheren. Tegenwoordig zo zie je, de Red Sox waren beter. Het plan voor het stadion kleurt rood, daar wordt eerst roest gevormd.

De CN Tower dateert van 1976 en was met zijn 553 meter lange tijd de hoogste rijstaande toren ter wereld, met toevoegen het hoogste uitsluitingsplatform. Het Space Deck op 447 meter. Vanaf dit hoogste platform kijkt men uit op de volkenkrijgers van wereldstad Toronto, maar geniet men even zeer van de natuur en in rond de stad. Toronto is gebouwd aan de oever van Lake Ontario en langs het water zien we veel uitgetrekte parken. In het meest trekke Toronto Islands de aandacht, dé plek waar stadbezoekers verkoning zoeken op warmte dagen. Voorheen waren op en over de zee zeilboten en knu's en - ook bij onder - we kijken letterlijk naar op de vleugels die gaan landloop het regionale Billy Bishop - vliegveld. Aan de overkant van het meer zouden we op een heldere dag zelfs de beroemde Niagara Falls kunnen zien, maar daarop is het vandaag iets te heug.

Snoepen en plashi
Terug op de grond buiken we over het wandelpad langs het meer en de haven oostwaarts, via de Parliament Street doorzichten naar het Distillery District. Het gebied stroomt naar distilleerderij Gooderham & Worts uit 1832 is omgroot en tot een echte hotspot. Alwee blakende, worden we ons even geactualiseerd naar de Victoriaanse tijd van paars en ager, zilverachtig en watermoden. Maar binnen in een van de oude bakovens gebouwen zijn we terug in huidige hipsterij. Het Distillery District wordt bewoond door meer dan tachtig kleding- en designshops, koffiezakkies, bars, restaurants, kunstgalerieën en theaters. In de ambachtelijke Mill Street Brewery besteden we een Beers Hall. Het is een gaai Pumpkin Ale, waarvan de bewaarder meldt dat hij zich liet inspireren door de pompoentart van zijn zwaan. In het

ambachtelijke bier komen onder meer groen en kruisnagel uit de zaai trengen dat is goed te proeven. We drinken koffie bij Balzac's - ook ambachtelijk en fat trade - en staan ons enige tijd vastgaten bij The Sweet Escape. In deze patisserie kunnen we alleen al kiezen uit dertig smaken: bier brood, waaronder geurok paprika, kokoscrust en esdoornsiroep. Gewoond met een kake koekjes, een punt cheese cake, citroen maanzaad-biscotti's en een free-on-the-go-rijst met voor een picknick over in het Centennial Common Park aan de Don River. Dit is nog zo'n recente punt in de stad. Kook je hier vinger tegen een braak leggend industrieterrein aan, met dit park een van de groene longen van Toronto. Landschapsarchitect Michael Van Valkenburgh creëerde een huurpark met speeltuin, barbeque, vuurplaats en picknickbanken, maar ook een ecologisch wandelpark dat vogels, insecten, kikkers en salamanders aantrekt. Terwijl wij smullen van onze Park Tea, zien we hoe de boom om ons heen beginnen te verkleuren. De Indian Summer is begonnen, maar wij pakken eerst nog wat zonnere verhouding mee door in het Splash Pad door een mist van water te springen.

Inheems smullen
Toronto is de meest multiculturele stad van Canada. Bijna de helft van de bevolking heeft een niet-Canadese achtergrond. Je vindt er wijken als China Town, Little Italy en Little Jamaica, en treft de rest van de wereld in Heer, vaak cultureel verbond. We zijn hier ook in een stad die haar naam oostent aan de oorspronkelijke bewoners van de regio, de Huron - Toronto betekend in hun taal 'Plaat waar boom in het water staat'. En daarom gaan we een avond dineren in restaurant Betsale. Hier laat de denk zich inspireren door zowel de Native Canadians als de eerste Europeanen die zich hier in de 18de en 19de eeuw vestigden. We laten ons verrassen door de demonaal-acties groenke en in zaobor gebakken moesten en gepelde waa met tomaten erboven, sluit vertel en pen. Die zeevrienden gaan goed samen met witte wijn uit Niagara on-the-Lake en we sluiten de maaltijd af met Boasted Peach Food, een feestje op het bord met peper, wilde blauwe besen, maïs cake, bergamot en merengue van hazelnoot. De trendy rooftop bar van het Drake Hotel is op deze zwoede avond een fijne plek voor een after dinner cocktail. We raken er in gesprek met Mark

en Runa, een jong stel dat sinds hun studierijden in Toronto woont. Ze raden ons aan om morgen de stad te wamen te ontdekken op de Toronto Islands. Het is er stukken koeler dan in de stad en je kunt je daar zonder moeite een hele dag vermaken. Verzekert Mark. We kunnen een fiets huren en de ontfering met de groene veldritten elanden in een dag hetmaal rond rijden. Zwemmen en zonnen op Hartlart's Point Beach, staand peddelend bij Toronto Island SUP Clubzartar Point Lighthouse bezoeken - waar zo over het Rana, op 2 januari 1815 vuurtorenwachter Adam Mulder onder nootgehouden omstandigheden werd vermoord - en de dag met uitzicht op Toronto's vliegveld afsluiten bij Toronto Island BBQ & Beer Co. Klinkt heel goed, maar voor nu sluiten we deze dag af met een laatste cocktail.

Uitje met het vliegveld
Enkele dagen later in Georgian Bay Islands, een nationaal park met meer dan zestig meren ten noorden van Toronto. Een vervoer vóór de ma die we niet nog onder een afslage bezig zagen met zijn fietsen maar voor ons is het hoofd een in vrij papier gevouwen pakje omhoog. Daar hebben we zeller zijn in We zagen hem vanmiddag al vóór toen we met ons huurbootje tussen de Georgian Bay Islands aan het varen waren. Zelf heeft hij niet zijn vlieg terug naar het stadje Port Simons, waar 'the wife' hem opwachting bij de barbeque, wij leggen de vis even in de koelkast en genieten van het goede uurtje aan Kapilng Lake. Het is bijna wintertijd en de veldkleuren-bomen worden steeds biterred weer verspreid in het water. Vlak voor de zon achter de boom en zakt en de lucht langzaam rood kleurt teren we het trekken van een vliegveldsmotie. Het water is vliegsgaats dat boven het meerschijnt, vliegt echter niet over, maar landt vlak voor de dringer van een B&B Boat en legt aan niet enkele stevige lijnen. Het oudere echipaar dat uitstapt, wandert naar het restaurant. Uit te slaan per vlieg-



Teatime in Centennial Common Park.



En water-vliegveldje landt op een meer van de Georgian Bay.



De rooftop bar van het Drake Hotel.

DE MOOISTE

INDIAN SUMMER

De Indian Summer van de Verenigde Staten is beroemd, maar die van Canada misshien wel mooier. Tussen halfseptember en begin oktober (halft november) het weer zacht en zonnig, maar zijn de nachten al koel. De boombladeren kleuren van groen naar een betoverend palet van geel, oranje, rood en paars. De bladeren wandelen kantje naar een kerstboom weldeuren af schitterend, maar koolgrootje is de esdoorn, het symbool van Canada. Het onder meer afgevoel op de natuurliefde. Deze vier boomsoorten onken het reed voor in Canada, van daar heb jij het ja, dan een auto en voor een paar dagen de stad af. Naar Georgian Bay Islands zijn deze bestemmingen goed bereikbaar vanuit Toronto.

NIAGARA: Op 1,5 uur rijden vind je de beroemde water vallen en de wistreek rond het charmante stadje Niagara-on-the-Lake. Bekend om haar ijsroete (desertvaart). Bezoek wijlgarden, doe een tour en dineer in stijl. www.niagaraparkhotels.com



SAINTE-MARIE AMONG THE HURONS: Op ruim 15 uur rijden bleeds dit het groen galeen museum, onder een kijkt in de 17de eeuwse gemeenschap van jeuren en lokale Huron en jent. Langs de Severn Sound kun je genieten van de veldkleurende boom.

THOUSAND ISLANDS: Op 2,5 uur rijden mond bij Kingston de Saint Lawrence rivier uit. Leuk is dat er zijn de Thousand Islands een kleurig hooggepant van de Indian Summer. www.1000islands.com



Praktisch

ERBEN: Brussels Airlines vliegt meermaals per week rechtstreeks naar Toronto, retour vanaf € 800. Wow Air brengt je vanaf € 600 retour van Amsterdam naar Toronto, met tussentop in Reykjavik. **LOCOMOTIE:** Recente en praktische Engeltalige gidsen: EyeTravelers Top 10 Toronto (2015) en Food & Toronto (2014, inclusief Niagara wistreek en water vallen). **BOEKEN EN INFO:** www.toronto.com (toeristische info), www.thedistillerydistrict.com (www.thedistillerydistrict.com) (toeristische info), www.always1.com (werf) en boorhuur op de Georgian Bay Islands.

***Ove King West Hotel:** Zeer centraal gelegen stads pand uit 1914 met prima modern ingerichte studio's met kitchenette. Vanaf € 120 logies voor 2 personen. www.okekingwest.com ***SUNNYVALE:** April-November goede kans op zonnige waarden. **ERBEN:** Recente en praktische Engeltalige gidsen: EyeTravelers Top 10 Toronto (2015) en Food & Toronto (2014, inclusief Niagara wistreek en water vallen). **BOEKEN EN INFO:** www.toronto.com (toeristische info), www.thedistillerydistrict.com (www.thedistillerydistrict.com) (toeristische info), www.always1.com (werf) en boorhuur op de Georgian Bay Islands.