

MEER DAN MEREN IN HET ENGELSE LAKE DISTRICT



Herberg Wasdale Head Inn, aan de voet van Scafell Pike, de hoogste berg van Engeland. Hier woont 's werelds grootste leugenaar. Foto's Dorien Koppenberg

Van schapenkoppen en liegebeesten

Zelfs in het hoogseizoen en ondanks miljoenen toeristen vallen de rust en kalmte op in het Lake District, in het noordwesten van Engeland. De bergen, valleien en meren zijn er zo uitgestrekt dat er altijd een sfeer van verlatenheid hangt. In het spoor van schrijfster Beatrix Potter en de 'grootste leugenaar van de wereld' krijg je er ook nog eens de allersmakelijkste verhalen geserveerd.

Zodra het dorpje Rosthwaite achter ons ligt, vinden we op ons pad vooral schapen en lammetjes. We balanceren op keienpaadjes, waden door kabbelende beken, zompige veengrond en steken via houten bruggetjes over. Het Lake District is nochtans een van de populairste vakantiebestemmingen van de Britten – goed voor miljoenen toeristen per jaar – en we lopen hier op de bekende Coast-to-Coast Walk, waar de Ierse Zee overloopt in het Noorderkanaal en Engeland op haar smalst is. «Gaan jullie van Rosthwaite naar Patterdale? Dan heb je de mooiste etappe te pakken», complimenteert een ons tegemoet lopende Brit die zelf *all the way* gaat.



Dit is het meest romantische landschap dat Engeland te bieden heeft: de hoogste bergen en de diepste, spiegelende meren, groene dalen en kleine dorpen met oude huizen

Dit is het meest romantische landschap dat Engeland te bieden heeft: de hoogste bergen en de diepste, spiegelende meren, groene dalen en kleine dorpen met oude huizen. De wegen zijn smal en bochtig en worden begrensd door met de hand gestapelde natuurstenen muurtjes. De dichter die dit ruige en lege landschap het mooist wist te beschrijven was William Wordsworth (1770-1850).

Pieter Konijn

Het was een andere schrijver, Alfred Wainwright, die in de 20ste eeuw met zijn wandelgidsen het toerisme naar 'the Lakes' definitief op gang bracht. Zoals hij de natuur tijdens zijn tochten beschreef, zo wilden de Engelsen het zelf beleven. En best bijzonder: zowel de wandelgidsen als de gedichten van Wordsworth zijn nog actueel. In dit dunbevolkte gebied heeft de natuur het nog altijd



Mister Tod

voor het zeggen. Dit jaar heerst in deze omgeving een milde vorm van Pottermania. Die draait niet om Harry, maar om Beatrix Potter. De beroemde schrijfster en illustratrice van kinderboeken werd 150 jaar geleden geboren, op 28 juli 1866, en woonde tot haar dood in 1943 in het Lake District. Ze was gefascineerd door dieren en natuur, en verwerkte die in wereldberoemde boeken als 'Het verhaal van Pieter Konijn'. In het attractiepark 'The World of Beatrix Potter' (www.hop-skip-jump.com) leer je hem en andere figuren als egeeltje Tiggy-Winkle, relmuis Tittlemouse en Mister Tod kennen. We nemen een kijkje in Hill Top, de boerderij in Near Sawrey die Potter in 1905 kocht. De knus ingerichte kamers brengen de sfeer tot leven van de huisjes waarin de personages wonen. In de tuin zie

je in gedachten Beatrix op een bankje zitten, gefascineerd door de capriolen van de huiskat die zij verwerkte in verhalen over Ribby the Cat en Tom Kitten. We wandelen door het schilderachtige dorp met zijn witte huizen rond de schapenwei en volgen langs de oevers van Esthwaite Water de Beatrix Potter Walk. De schrijfster wandelde hier graag en deed inspiratie op voor haar verhaal over kikker Jeremy Fisher, die zichzelf peddelend op een waterlelieblad in veiligheid bracht na een aanval van een hongerige forel. Het is mede dankzij Beatrix Potter dat het Lake District sinds 1951 een Nationaal Park is waar de natuur wordt beschermd. Van haar royaal gekocht zij grote stukken land en boerderijen, die ze bij testament schonk aan de National Trust.



Langs Wastwater, met 76 meter het diepste meer van Engeland, rijden we naar het gehucht Wasdale Head. Voor ons doemt Scafell Pike op, met zijn 978 meter de hoogste berg van het land. Om in de sfeer van superlatieven te blijven hangen, slapen we in de Wasdale Head Inn, 'Home of the World's Biggest Liar'.

Liegwedstrijd

Voormalig eigenaar Will Ritson nam zo'n 200 jaar terug ludiek wraak op stadse wandelaars en jagers, die zich vaak verheven voelden boven de boeren in het Lake District. Hij vertelde ze over een gigantisch grote raap die pas na een jaar was uitgehouden en daarna als schapenstal dienst deed. Of over het 'feit' dat hij zijn hond wist te kruisen met een arend, zodat het dier op eigen kracht over de muurtjes kon geraken en op vossenjacht gaan. In de bar oefenen 'leugenaars' geregeld voor de jaarlijks in november te houden wedstrijd 'The World's Biggest Liar'. Ik vraag de barman of hij meedoet. «Zeker», grinnikt hij. «Ik won heel wat prijzen. Behalve die ene keer dat ik niet op tijd in Wasdale kon zijn. Het regent hier namelijk altijd.» Buiten schijnt de zon. De man is niet in zijn eerste leugen blijven steken. De wedstrijd vindt niet hier plaats, maar in buurdorp Sandton Bridge. Na het eten wandelen we in de avondzon richting Scafell Pike. Niemand om ons heen, behalve de grazende Herdwick-schapen op de hellingen. Prachtige dieren, met hun blauwgrijze vacht, witte kop en poten. Weer overvalt ons dat gevoel van prachtige verlatenheid. We denken aan de oudere dame die we deze week in de bergen ontmoetten. Ze vertelde hoe ze zestien jaar terug tijdens de Coast-to-Coast Walk kennis maakte met het Lake District. «Het landschap raakte me en veranderde mijn leven. Ik ben hierheen verhuisd en trek nu wekelijks de bergen in.» Zij heeft ons overtuigd: het is hier paradijselijk. Daar is geen woord van gelogen.

Boven: Wastwater, het diepste meer van Engeland.

Rechts: Het tuinterras van het Belsfield hotel, met zicht op Lake Windermere.



Praktisch

ERHEEN P&O Ferries vaart elke nacht tussen Zeebrugge en Hull. Retour (2 personen, 1 wagen, 2 nachten binnenhut): vanaf € 450 in augustus-september. Vanuit Hull in ruim 3 uur naar Bowness-on-Windermere. www.poferries.com
LOGEREN
¥ **Stockghyll Cottage**: stijlvolle B&B bij Lake Windermere, ontbijt met lokale pro-

ducten. Vanaf € 94 B&B voor 2 personen. www.stockghyllcottage.co.uk
¥ **Wasdale Head Inn**: historische herberg met fijne sfeer en goed eten in de pub. Vanaf € 140 B&B voor 2 personen, vanaf € 85 in het bijbehorend Lingmell House. www.wasdale.com
WANDELEN Hillwalk Tours biedt individuele wandelvakanties, inclusief B&B in

charmante lodges, bagagevervoer, kaartmateriaal en assistentie. Vanaf £ 309 per persoon 4 dagen, 3 nachten. www.hillwalktours.nl
DOEN Varen op het langste meer van het Lake District en afstappen voor een oeverwandeling, kasteelbezoek of ritje met de stoomtrein. www.windermere-lakecruises.co.uk

BESTETIJD Mei-oktober heb je de meeste kans op zonnig en zacht weer.
REISGIDS '100x Noord-Engeland' (Lannoo, € 17,99) en 'Het Herdersleven' van James Rebanks (Hollands Diep, € 19,99)
INFO www.lakedistrict.gov.uk
www.visitcumbria.com
www.wandelingen.info