

# Spookwandeling

Duister verleden in Amsterdam en Antwerpen

104

Wie in grote pijn, angst of woede is gestorven, blijft vaak rondhangen op de plek waar dit plaatsvond. Geen wonder dat je tijdens een wandeling langs de spoken van Amsterdam en Antwerpen de hete adem voelt van misdadigers, ter dood veroordeelden, slachtoffers van moord en mensen die een pact sloten met de duivel. Wandel mee en hulver!

'Het komt voor dat we aan het eind met meer personen zijn dan waar we mee begonnen.' De in het zwart geklede gids, met houten wandelstok, zet de toon direct nadat de spookwandeling van start is gegaan. Met zijn dwingende blik, betekenisvolle stiltes en onverwachte uithalen weet hij de sfeer van spookachtig Amsterdam goed te treffen.

De tocht is om 22 uur van start gegaan aan de bar van de Ierse pub Tara aan het Rokin. De komende anderhalf uur neemt de gids ons mee door het oudste deel van Amsterdam, daar waar de stad zich ooit vanaf het IJ in zuidwestelijke richting ontwikkelde. Hij bezweert ons dat alle verhalen echt gebeurd zijn, 'maar het staat je ultraaard vrij er al dan niet geloof aan te hechten'. Waar of niet, als je nekharen overeind gaan staan, klinkt het verhaal realistisch genoeg. Wat te denken van Janneke Adriaansdochter en haar minnaar, een jonge monnik? Terwijl zij haar dagen sleet met naaien in het Spinhuis (vrouwegevangenis),

deed hij boete op een nabijgelegen zolderkamer. Hij kon Janneke niet vergeten en verhing zichzelf. Nu is de zolder een hotelkamer. Regelmatig jaagt de rondspokende monnik gasten de stulpen op het lijf. En dan de gebroeders Trip. Wapenhandelaars die zelfs de duivel wel als klant wilden hebben. Zij hebben hun grachtenpand nimmer verlaten. Ook zijn er nog het Compagniespook, Zwarte Tijs en het verdwenen doodskleed. IJzige kou, rinkelendespolen en een hand op je schouder. Goed voor een hulveringwekkende avond.

**TIP** Kijk op de website voor de data en aanvangstijd (wisselend per seizoen). Met een groep vanaf tien personen kun je zelf een afspraak maken.

## SPECIAL!

Met korting meewandelen?  
Kijk op pagina 127 voor  
de speciale Donker-  
aanbieding.

## AMSTERDAM

The Ghostwalk  
of Amsterdam

06 - 41 69 17 79

[www.spookwandeling.nl](http://www.spookwandeling.nl)

**PRIS** € 12,50  
per persoon